



יונה קירשנבאום, יליד 1896 מהעיר ראדום שבפולין. כבר לפני המלחמה מר קירשנבאום התגלה כאיש חסד וצדקה ותמך בבית אבות/ בית תחמוי שהיה בעיר הולדתו. ניצול שואה, הגיע לברלין לאחר מלחמת העולם השנייה ועסק שם בנדל"ן. היה איש עסקים מבריק ועד מהרה עסקיו התרחבו ושגשגו. יונה התגורר בארץ מס' שנים לאחר המלחמה עד שעבר לברלין. הוא היה ציוני נלהב, קרא כל בוקר עיתון עברי, דיבר עברית על בוריה, היה חבר ותומך בקהילה היהודית בברלין, התמיד להיות בקשרים מעולים עם רבני הקהילה (שהתחלפו).

ד"ר אסתר פינס ויונה קירשנבאום נישאו בגיל מבוגר, לא היו להם ילדים אך שאפו להעניק לאחרים ולהרבות אור וטוב ולכן את מרבית כספו של יונה יעדו לצדקה. בצוואתו ביקש יונה להוריש 65% מהונו למען קשישים. בשנת 1992, רשם בארץ עמותה - "קרן יונה קירשנבאום עבור קשישים".

יונה נפטר בט' באייר תשנ"ג (30.4.1993) בהיותו בן 97 ונטמן בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. האלמנה- אשתו אסתר ביקשה מאחייניתה- הגב' שרה שניר, לנהל את העמותה ולפעול למען קשישים. היא ביקשה לזכור את תרומתו של יונה לקהילה היהודית בראדום לפני המלחמה. הגב' שרה שניר החליטה לבנות בכספים שהתקבלו מעיזבונו של יונה את "בית יונה" בבאר שבע. וכך בשנת 1999 נפתחו דיור מוגן ומחלקה סיעודית ייחודים במינם ולאחר מכן נבנו מכספים נוספים שהתקבלו מהעזבון דיור מוגן נוסף, דיור מוגן תומך, מרכזי יום לקשישים תשושים ונפשי, הכל כקמפוס אחד.

יונה היה יהודי מסורתי ומכאן הקשר שלו עם אוניברסיטת "בר אילן". הוא תרם רבות גם בימי חייו אך התרומה הגדולה לאוניברסיטת "בר אילן" הייתה באמצעות מר פנחס שפילמן - נגיד האוניברסיטה. חלק מפירות הקרן של עזבונו מספקים מימון לארכיון הציונות הדתית באוניברסיטה שכאות תודה לתרומתו של קירשנבאום נקרא על שמו של התורם- "הארכיון לחקר הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום".

**יהי זכרם של יונה וד"ר אסתר קירשנבאום ברוך!**